

## Dichtkunst van Danier Barghouty



### Anne Frank

Anne Frank zat op de bank  
Ze hoorde gebonk van de Duitsers  
Ze rende achter de kast ze rook de geur van duisternis en kracht  
Ze huilde, ze waren bang  
Bang van angst, ze durfde geen voetstap neer te zetten of  
ze kregen een kogel  
Ze mochten zelfs niet harder praten dan een vogel.  
Ze waren ongedeerd en  
Door Hitler niet geaccepteerd.